

47ste Vriendschapsfeest Woluwe



Born in Africa (c) BIA

Nederlandstalige pastoraal Sint-Lambrechts-Woluwe nodigt u uit voor het

47ste Vriendschapsfeest

Gezellige namiddag met dessertbuffet en tombola

Schrijf vandaag nog in en steun onze projecten in:

Centraal Afrikaanse Republiek, VIA Don Bosco

Rwanda, project Kisaro, werk van broeder Cyriel

Zuid-Afrika, Born in Africa, werk van Isabelle Desmul

Wanneer: zondag 8 oktober 2023 vanaf 14u

Waar: Pax-zaal, H. Vandermaelenstraat 23, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (Stokkel)

Formule: van 14u tot 17u
Glaasje cava of fruitsap aangeboden door de werkgroep
Dessertbuffet: taarten, rijstap, chocomousse, tiramisu
Drank : koffie, thee, water, cola, fruitsap, cava
Tombola

Inschrijven: voor 2 oktober 2023

- Vul het formulier in en bezorg het aan een van onderstaande verantwoordelijken
- of meld uw aanwezigheid via mail aan rogerphilips@telenet.be
- of telefonisch bij Marie-Thérèse Marrant 0477 29 13 62

Een financieel steunje in de rug is uiteraard ook welkom, indien u niet aanwezig kan zijn. Starten kan op rekening
BE17 4269 1455 9121 van VPW Brussel Oost, met vermelding "Vriendschapsfeest steun".

R. & M.-Th. Philips-Marrant Ger-
gelstraat 48, W.O. 02 731 86 21
Chr. Ruelens Hof ten Berglaan 71
02 762 86 62
K. & A.M. Vertruyssen E. Vander-
veldelaan 10 02 770 32 25
Andrea Deraeck Populierenhof 85
02 771 63 02

Zoals in het verleden rekenen wij op uw aanwezigheid en uw steun.

Met vriendelijke groeten namens de werkgroep.

Inschrijving Vriendschapsfeest

Naam: _____
komt met _____ personen.

Born in Africa

Born in Africa is een NGO met als doel de sociale en educatieve ontwikkeling van kinderen in de Bitou streek, Zuid-Afrika, te stimuleren, zodat ze economisch onafhankelijk en jongvolwassenen kunnen worden

Elk kind dat deel uitmaakt van Born in Africa heeft een peetouder die jaarlijks 300 euro betaalt. Het kind ontvangt jaarlijks een nieuw schooluniform, individuele opvoeding, naschoolse huiswerkbegeleiding en extra activiteiten. Elk kind gaat ook op educatieve vakantie-uitstappen en kampen met Born in Africa. Peetouders krijgen dan weer drie maal per jaar een persoonlijke enveloppe, gevuld met tekeningen, foto's, briefjes en rapporten van hun petekind! Bent u bereid zich te engageren en wilt u peetouder worden van een kind in Zuid-Afrika, dan kan! Vul het inschrijvingsformulier in op de website www.bornin africa.org of stuur een mailtje naar info@bornin africa.org om de nodige informatie te ontvangen!

We waarderen elke vorm van steun en het doet deugd te weten dat we jaarlijks op jullie vriendschap mogen rekenen!

Het project Kisaro in Rwanda

Het project Kisaro (ngo CPPA of Centre de Promotion et Perfectionnement Agricole) is een project voor landbouwvorming dat zich in de loop van de voorbije 50 jaar onder impuls van broeder Cyriel (Jules Wieme) ontwikkeld heeft tot een modelproject in Rwanda. Het project bestrijdt de erosie door de bouw van terrassen op de heuvelflanken, waardoor het regenwater volledig kan benut worden voor de landbouw.

De impact bleef niet beperkt tot het Centrum, maar had ook effect op de ruime omgeving waar dit systeem vaak werd overgenomen, omdat tal van jonge boeren die in het Centrum geschoold werden zich in de omgeving vestigden en door hun goede resultaten grote invloed hadden op de rest van de bevolking. De

UIT DE BLOG

Als de hoogte je draagt

Ik had er lang geleden al over horen spreken, maar toen ik het zag was ik verblijft. De basiliek van Koekelberg. De schoonheid - en zelfs elegantie - van dit gebouw, wordt verborgen door een minder goede reputatie, maar weinige bezoekers verlaten haar tenzij opgetogen om wat te gezien hebben. Wie het panorama beklimt en vanaf de basis van de majestueuze koepel naar de wijde omgeving kijkt, doet dat meestal ademloos. Oost, west, noord, zuid... alle richtingen onthullen hier geheimen. Het was dus zeker niet zonder verwachting dat ik die zaterdagavond eind augustus het panorama beklom... maar wat ik zag deed me de aandacht voor het fraaie landschap volledig verliezen. Er was immers een drukte van belang... aan de buitenkant van de balustrade - de zone waar ik gewoonlijk alleen met veel huijver en altijd heel kort recht naar beneden kijk. Er was een speleologen rally aan de gang. Rond de basiliek waren diverse touwen gehangen - tussen de torens, naar de koepel... noem het

maar op. Overal waren personen bezig naar boven te klimmen ofwel afstanden te overbruggen in de ijle met alleen maar wat touw. Ik kreeg kriebels van ernaar te kijken. Bestaat de uitdrukking "plaatsvervangende hoogtevrees"? De klimmers leken daar helemaal geen last van te hebben. Geconcentreerd, maar evengoed gezellig pratend en samen lachend, legden ze het traject af, met een cindeloos vertrouwen in het touw en het overige materiaal waardoor dit alles toch compleet veilig scheen te verlopen. Zijn deze klimmers eigenlijk geen beeld voor het leven zelf: we zijn toch allen blootgesteld aan de vele risico's van het leven met het vertrouwen dat we op een bepaalde wijze gedragen zijn? Als Jezus over het water wandelt, is het dan niet juist dat? Iemand die zegt "ik heb je lief" en iemand anders die daar het eigen leven op bouwt: adembenemend.

Tony, pastor.



(c) Tony Frison

Uw vertrouwen is uw redding

Lucas 17,19

www.halewijn.info • www.kerkenleven.be • www.kerknet.be

+ Bert Vanbuel, salesleider en erbis-schap van Kaga Bandoro RCA