



OP BEZOEK BIJ ROBBIN HUIJERS EEN PEERSE CHANGEMAKER.

“HELPING ONE PERSON MIGHT NOT CHANGE THE WHOLE WORLD,
BUT IT COULD CHANGE THE WORLD FOR ONE PERSON.”

11.11.11 zet dit jaar met de nieuwe campagne Changemakers een aantal changemakers wereldwijd op een voetstuk. Changemakers streven naar een duurzame, leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. In Peer geeft Robbin Huijers alvast het goede voorbeeld.

**Dag, Robbin Huijers,
stel jezelf eens even voor?**

“Ik ben geboren in 1994, afgestu-

deerd in juni 2018 in Pedagogische Wetenschappen en Human Resource Management. In m'n vrije tijd was ik vooral bezig met Scouts en Gidsen Hamont en toen mijn ouders naar Peer verhuisden ook hier als leidster en de laatste jaren als groepsleidster.”

Wàs ...?

“Ja, sinds februari van dit jaar ben ik aan de slag in het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord. We

bieden onderwijs aan volwassenen: laaggeletterden, mensen zonder middelbaar diploma, anderstaligen, ... een gevarieerd volwassen publiek.”

**Dat was dus een lange vakantie
van juli 2018 tot februari 2019?**

“Neen, absoluut niet! Na enkele eerdere kampen met de Bouworde was ik eigenlijk op zoek naar een project om te investeren in ontwikkelingssamenwerking. Via-via leerde ik de orga-



“AFRIKA, EEN VER-VAN- M’N-BED-SHOW? MISSCHIEN MOET IK M’N BED DAN MAAR EENS VERPLAATSEN?”

Robbin Huijers, 25 jaar



nisatie BORN IN AFRICA (BIA) kennen. Deze half-Vlaamse, half Afrikaanse organisatie bestaat nu een kleine 20 jaar. Gesteund door een subsidie van de Stad Peer kon ik vertrekken. Ik zou drie maanden in Plettenberg Bay als vrijwilliger werken, maar het werden er uiteindelijk zes.”

Wat was jouw taak?

“Ik gaf er extra lees- en wiskundelessen en werkte mee aan naschoolse programma’s. Het doel van BIA is immers om de sociale en educatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren, zodat ze economisch onafhankelijke jongvolwassenen kunnen worden. Kinderen in ons hulpprogramma, we tellen er een 400-tal, zijn tussen 6 en 25 jaar oud, uit de achtergestelde wijken van de Bitoustreek.”

Je ogen fonkelen als je over die tijd vertelt?

“Afrika blijft in m’n hoofd en hart zitten. Hoe tevreden en gelukkig ik hier ook ben, ik zou dadelijk vertrekken om definitief daar te wonen en werken. Ik ben de voorbije zomervakantie trouwens

twee maanden terug in Plettenberg Bay geweest!”

Het klopt dus: you can leave Africa, but Africa ... never leaves you!

“Absoluut! Het was m’n beste beslissing, m’n beste keuze ooit om die stap te zetten! Ik ben blij en trots dat ik deel mag uitmaken van de Born in Africa-familie.”

Wat moeten mensen doen die Born in Africa willen steunen?

“Op de website (www.borninafrica.org) lees je alles over hun missie, waarden en filosofie, doelgroep en vrijwilligerswerk. Er zijn twee mogelijkheden. Als je wat geld kan missen: sponsor een kind en word peetouder. Als je wat tijd kan missen: meld je aan als vrijwilliger: begeleid huiswerkklassen, naschoolse activiteiten, zwemlessen, kampen. Goed onderwijs is hun enige hoop op een plaats op de arbeidsmarkt.”

Tekst: Lily Vranken

Foto’s: Bart Tilmans en Robbin Huijers

11.11.11

MAAK ZELF HET VERSCHIL!

De voorbije twee jaar voerde 11.11.11 campagne voor een menselijk migratiebeleid.

Er werd vorig jaar, mede dankzij jullie inzet, maar liefst 5.459.121,18 euro ingezameld. Doen we het dit jaar beter?

Vorige week viel het stortingsformulier van 11.11.11 in je brievenbus. Maak er gebruik van!