

KERK & Leven

06 2020

WEEKKRANT
5 FEBRUARI
JAARGANG 81
EDITIE 5855

21780484
DE SMUL GEORGES
ROBERT DALECHAMPLAAN 4
1200 SINT-LAMBRICHTS-WOLUWE

1200/Res-527/1/5/1

ETTERBEEK - WOLUWE

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2060 ANTWERPEN

Wafelactie van onze Plussers overbrugt 10.000 kilometer!

De Plussers van onze Pastorale eenheid 'Etterbeek-Woluwe' zetten onlangs opnieuw hun beste beentje voor. Eén van de projecten die hen dierbaar is, de vzw Born in Africa, had immers slecht nieuws gebracht. Born in Africa geeft kinderen en tieners die in kansarme gezinnen in Zuid-Afrika opgroeien, een duwtje in de rug (via financiële steun en een sterke organisatie en begeleiding).

Het slechte nieuws was dat het houten huisje van één van deze kinderen, Indiphile, onlangs afbrandde. Voor de heropbouw ervan waren natuurlijk financiële middelen nodig. Om de peetouders van Indiphile hierbij te helpen, besloten onze Plussers om een hele namiddag wafels te bakken, en om die daarna te verkopen na de eucharistievieringen in onze Eenheid.

Honderden wafels werden met veel kunde en zorg gebakken, onder het toezicht van Sylvie, Niki en Cécile. Vier wafelijzers stonden de hele namiddag gloeiend heet...

De verkoop van de wafels was een groot succes. Alle wafels werden na de misvieringen in Sint-Pieter, de Hellige Familie, Stokkel en Vogelzang, verkocht. Dit bracht een mooi bedrag op, dat dus het nieuwe huisje van Indiphile mee vorm zal geven.

Met hun actie gaven de Plussers een krachtig signaal: bij solidariteitsacties spelen afstand en leeftijd geen rol. De Plussers steunden een leeftijdsgenote die 10.000 km zuidwaarts woont (en in heel andere omstandigheden opgroeit dan hier bij ons), met een prachtige activiteit die vele harten heeft verwarmd.

Wil ook u Indiphile en haar gezin een ruggesteuntje geven? Dit kan door een gift over te maken aan de vzw Born in Africa: BE25 8845 0350 0182, R. Dalechamplaan 4, 1200 Brussel, met vermelding: hulp voor Indiphile. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Paul Delya



Te mooi om te worden opgegeten © De plussers



Het zijn niet altijd zotten die werken © De plussers



Jong geleerd is oud gedaan © De plussers



Ja, dat ziet er goed uit! © De plussers



Tot de volgende keer en dank U, zegt de bakkersploeg © De plussers

5 OP DE VOORGROND

VROUWENBESNIJDENIS, HARDNEKKIGE FOUTE TRADITIE

Genitale verminking is in België al lang verboden, maar toch lopen tienduizenden jonge vrouwen het risico de gruwelijke praktijk te moeten ondergaan.



© Belga Image

10 DOSSIER

VISITEKAARTJES VAN VLEES EN BLOED AAN HET ONTHAAL

Het contact met de 'gezichten' van een onderneming of organisatie aan het onthaal bepaalt vaak onze kijk. Een warm onthaal laat een positief beeld na.

17 AARTSBISDOM

VIJFTIG JAAR GELEDEN WERDEN EERSTE DIAKENS GEWIJD

Lisette Jacobs uit Battel stond aan de zijde van haar man Bert De Smedt toen die door kardinaal Suenens werd gewijd tot een van de eerste diakens.