



Vriendschapsfeest 2022



(c) Roger Philips

Een glaasje cava of fruitsap bij het binnenkomen in de Pax-zaal in Stokkel, aangehouden door de werkgroep, was een goede start van het 46ste Vriendschapsfeest. 'Het feest voor het goede doel' begon met een informatief gedeelte. Uit elk van de 3 projecten was een vertegenwoordiger present. Gerard Moerman gaf een stand van zaken

voor de organisatie 'Kisaró', die dit jaar 50 jaar bestaat en al even lang zich inspant voor de Rwandese bevolking, met de klentoon op landbouw en veeteelt. Georges De Smul sprak kort en duidelijk over het project, dat hem zeer na aan het hart ligt, namelijk Born in Africa. Deze organisatie bestaat volgend jaar 20 jaar en dat wordt met de nodige luster in Plettenberg Bay – Zuid-Afrika in aanwezigheid van meer dan 60 peertouders gevierd. De gift van het Vriendschapsfeest zal besteed worden aan de aankoop van huiswerk-materiaal. Daarna kwam Monseigneur Bert Van Buel, erebisshop van Kaga Bandora, aan het woord. Hij sprak vanuit zijn eigen ervaring, na een verblijf van 20 jaar in



(c) Roger Philips

Zoomgebied 2 november Allerzielen

Allerzielen: de dag waarop we in de katholieke kerk onze dierbare overledenen gedenken. We gaan naar het kerkhof en plaatsen bloemen op hun graf. De families van de overledenen in het voorbije jaar worden uitgenodigd om het kruisje te koemen halen. We steken een kaars aan. Op belangrijke momenten hebben we meer dan anders nood aan symbolen om uitdrukking te geven aan ons geloof, onze hoop dat God ons nooit in de steek laat, dat onze overledenen Hem nu zien van aangezicht tot aangezicht. Allerzielen: een dag met een traan en een lach. Een dag van hoop en dankbaarheid.

Pastor Chris

Tijdens dit zoomgebied willen we blijven stilstaan bij de opwekking van Lazarus in het Johannesevangelie. 'Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is Hij gestorven.' (Joh.11,25)

Wat betekenen deze woorden voor ons? Bij die vraag willen we stilstaan in het zoomgebied van woensdagavond 2 november om 20 uur. We willen er bidden voor onze dierbare overledenen en om geloof en hoop voor onszelf en zoveel die afscheid moesten nemen van iemand van wie ze hielden. Als je graag aansluit bij dit zoomgebied, stuur dan een mailtje naar pastort@marctedhondt@gmail.com). Zij zorgt dan dat je de link om deel te nemen aan de zoomviering in jouw mailbox krijgt.

Belangrijk bericht: brief herabonnering Kerk & Leven!



In nummer 41 van Kerk & Leven beschreef Dirk Van Erps enkele veranderingen die eraan komen voor onze lokale editie, die voort-

aan voor onze nieuwe eenheid door het leven gaat onder de naam 'Aleidis'. Graag vragen we nu even extra uw aandacht, want **volgende**

STUUR UW FOTO! Kerkhofbezoek of vakantie?

Binnenkort is het 1 november en dan hebben de kinderen een hele week geen school. Vakantie dus! Of toch niet?



(c) Jozefien Van Huffel

Op 1 november vierten we Allerheiligen en dan zijn er vieringen ter gelegenheid van deze feestdag. En op 2 november gedenken we onze overledenen. Dan plaatsen we bloemen op het kerkhof. Dat is toch de traditie. Maar is dat nog wel zo? Hoe beleef u die week schoolvakantie en die eerste novemberdagen? Brengt u een bezoek aan het graf van overleden familie of vrienden? Neemt u uw kinderen of kleinkinderen dan mee? Of trekt u er tijdens de herfstvakantie liever op uit?

Kiest u voor een museumbezoek of een uitstapje met vrienden? Of heeft u heel andere plannen? Wat het ook wordt, maak ajb een foto. Nu we allemaal een smartphone op zak hebben is dat echt niet moeilijk. Stuur de foto of foto's van uw herfstvakantie naar mariette.dhondt@gmail.com. Alvast bedankt op voorhand!

Het redactietjeplagie



De levenden gedenken de overledenen (c) Tizza Anderson Photography via Pixabay